



17 ΜΑΗ 2017 Γενική Πανεργατική Πανελλαδική Απεργία

ξεσηκωμός παντού, σε κάθε τόπο, σε κάθε χώρο εργασίας, για να σταματήσουμε την λεηλασία και την φοροαφαίμαξη των εισοδημάτων μας, κανένας στη δουλειά για μια μέρα μόνο, να νιώσουν την ανάσα μας αυτοί που διαφεντεύουν τη ζωή μας, να μπλοκάρουμε μέτρα και αντίμετρα, όλοι στην συγκέντρωση με το σωματείο μας στον Αη Μηνά 10.30 πμ.



Τα αντιλαϊκά μέτρα για 2018 - 2019 και 2020 της τεχνικής συμφωνίας

Πρόσθετα μέτρα από το 2018 προβλέπει η τεχνική συμφωνία που έκλεισε τα ξημερώματα της Τρίτης μεταξύ της κυβέρνησης και των τεχνικών κλιμακίων ΕΕ, ΔΝΤ, ΕSM και ΕΚΤ και με τη μορφή νομοσχεδίων φτάνει σήμερα στη Βουλή. Συγκεκριμένα:

- **Το 2018 νέο «μαχαίρι» στα κοινωνικά επιδόματα.** Θα εφαρμοστούν μέτρα ύψους 447 εκατ. ευρώ με μείωση των επιδομάτων ανεργίας, τέκνων, φτώχειας και φυσικών καταστροφών, στήριξης οικογενειών. **Κατά 58 εκατ. ευρώ** θα μειωθεί το επίδομα θέρμανσης και θα καταργηθεί η έκπτωση φόρου για ιατρικές δαπάνες με σοβαρή φορολογική επιβάρυνση που ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ.

Από 1.1.2019 θα περικοπεί η προσωπική διαφορά και η μείωση στις συντάξεις θα είναι έως και **18%**. Θα πληγούν περισσότεροι από **900.000** συνταξιούχοι με απώλειες που σε ορισμένες περιπτώσεις θα φτάσουν τα 300 ευρώ το μήνα. Η μέση μείωση της κύριας σύνταξης θα είναι **9%**.

- **Από 1.1.2020** θα μειωθεί το αφορολόγητο όριο στα **5.861** ευρώ από **8.636** ευρώ που είναι σήμερα και ο φορολογούμενος που δεν πλήρωνε φόρο λόγω αφορολόγητου θα πληρώσει πλέον πάνω από **600** ευρώ φόρο. Η μείωση του αφορολόγητου θα πλήξει και τους χαμηλοσυνταξιούχους με μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές πάνω από **490** ευρώ. Συνταξιούχος με 655 ευρώ το μήνα, που σήμερα καλύπτεται από το αφορολόγητο όριο, θα πληρώσει σχεδόν **450** ευρώ φόρο.

Εργασιακά: Διατηρούνται όλες οι νομοθετικές προβλέψεις των μνημονίων τουλάχιστον μέχρι το 2018 που σημαίνει ότι κυριαρχούν οι ατομικές και επιχειρησιακές συμβάσεις με απαγόρευση της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων εργασίας.

Ομαδικές απολύσεις: Διευκολύνεται η μαζική απόλυση εργαζομένων με την κατάργηση της υποχρεωτικής Υπουργικής Απόφασης για την έγκρισή τους.

Συμβασιούχοι: Νέα μείωση του αριθμού των εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για να φτάσει από 49.448 το 2016 σε 49.104 το 2017 και σε 48.420 το 2019.

ΔΕΗ: Πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και του 17% της εταιρείας μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.

Κυριακάτικη αργία: Άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές για πέντε από τέσσερις μήνες και ένταξη της Αττικής στις τουριστικές περιοχές.

Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα: Η συμφωνία προβλέπει ότι τα ΜΗΣΥΦΑ θα πωλούνται και εκτός φαρμακείων.

Φοροελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις τα αντίμετρα. Τα αποκαλούμενα αντίμετρα θα εφαρμοστούν από το 2019 εφόσον έχει ξεπεραστεί κατά 0,2% ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα. **Συνέχεια στη 3^η σελ.**



Αναθεώρηση Καλλικράτη

Η Κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμα της επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών και τη λεγόμενη αναθεώρηση του "Καλλικράτη". Στο σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι να φέρει το επόμενο διάστημα το πλαίσιο αυτών των αλλαγών προς ψήφιση στη Βουλή. Οι Θεσμικές διοικητικές παρεμβάσεις και της σημερινής κυβέρνησης, οι αλλαγές δηλαδή στον "Καλλικράτη" είναι συνέχεια των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων του

αστικού κράτους. Επιδιώκει να αποκτήσουν την ικανότητα και την ευελιξία διασύνδεσης με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, με τα όργανα της ΕΕ, να συνδράμουν στη χειραγώγηση και ενσωμάτωση της λαϊκής δυσαρέσκειας κλπ. Στο σύνολό του το πλαίσιο που ομόφωνα παρουσιάζουν κυβέρνηση και συλλογικά όργανα της τοπικής διοίκησης, μέχρι να «τα σπάσει» προσχηματικά η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), μέσω της επιτροπής ΥΠΕΣ, παρέχει τα αναγκαία θεσμικά εργαλεία στους φορείς της ΤΔ είτε να ανοίξουν δρόμο είτε να συνδράμουν, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στα νέα πεδία κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου εστιάζοντας κύρια:

Στην προσέλκυση επενδύσεων και συγκέντρωση πόρων (ΕΠΣΑ, αναπτυξιακός νόμος και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία κλπ) σε έργα και υποδομές που θα υπηρετούν στρατηγικούς σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων. Στη ληστική αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις του συνόλου της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Στην παραπέρα ώθηση της λεγόμενης κοινωνικής οικονομίας (ΜΚΟ-ΚΟΙΝΣΕΠ- Δίκτυα και Συνεταιρισμούς προσώπων) με την ειδική συνδρομή και συνεισφορά της ΤΔ. Στη σταδιακή μεταφορά νέων φορολογικών βαρών στις πλάτες των λαϊκών νοικοκυριών και τη νομιμοποίηση παλιών μέσω και της ΤΔ (πχ ο ΕΝΦΙΑ-ο αυξημένος ΦΠΑ στα νησιά κλπ). Ας δούμε πιο αναλυτικά ορισμένα βασικά σημεία αυτού του σχεδιασμού αλλά και της στρατηγικής συναντίληψης κυβέρνησης, οργάνων της ΤΔ.

1. Στο ζήτημα «της εποπτείας και ελέγχου των ΟΤΑ» η συμφωνία τους έχει αποτυπωθεί ήδη σε νομοσχέδιο με τίτλο « Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου Νομιμότητας ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» και αναμένεται η κατάθεσή του στη βουλή. Κυβέρνηση-ΚΕΔΕ προωθούν μια τύπου ανεξάρτητη αρχή με την κύρια αρμοδιότητα σε διορισμένο και με θητεία ανώτερο κρατικό υπάλληλο που θα προέρχεται από το Μητρώο Στελεχών και κάτω από τον έλεγχο του ΥΠΕΣ. Το δόγμα τους «έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας» είναι καινοφανές. Η ΤΔ είναι

μέρος του αστικού κράτους και υπηρετεί συντεταγμένα την ίδια πολιτική και στη φάση της καπιταλιστικής κρίσης αυτό έγινε ευρύτερα αντιληπτό. Η όποια αποκέντρωση αρμοδιοτήτων υπηρετεί και διευκολύνει στη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου και μεταφέρει διευρυμένα τα βάρη στο λαό.

2. Συμφωνία, επίσης, καταγράφεται με σχέδιο διάταξης έτοιμο και αυτό, στην αντικατάσταση του οικονομικού Παρατηρητηρίου με νέο θεσμικό πλαίσιο. Στη θέση του «Μνημονιακού Παρατηρητηρίου» εισάγουν την "Επιτροπή Ανασυγκρότησης των ΟΤΑ" και το «Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης των ΟΤΑ». Αντί, δηλαδή, δημοσιονομικού μηχανισμού ελέγχου και εποπτείας που παρενέβαινε σε κάθε τυχόν απόκλιση των προϋπολογισμών δημιουργούν ένα νέο μηχανισμό με την συμμετοχή (ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ) που θα οδηγεί τον κάθε Δήμο έγκαιρα και από νωρίς στο δρόμο συμμόρφωσης με βάση τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και πειθάρχησης και τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου.

3. Στο ζήτημα των πόρων και τη χρηματοδότηση των φορέων της ΤΔ εστιάζουν την προσοχή τους κύρια στο πως θα αυξηθούν τα λεγόμενα «ιδία έσοδα». Τους απασχολεί το πλήθος των ήδη υπάρχοντων τελών και φόρων κύρια ως προς την πολυπλοκότητά τους και τη δυσκολία είσπραξής τους. συνέχει στη 4^η σελ.

Συνέχεια από την 1^η σελ. Δηλαδή με στόχο 3,5% του ΑΕΠ να επιτευχθεί 3,7% του ΑΕΠ. Σε αυτή την περίπτωση θα προκύψουν σημαντικές φοροελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις καθώς ο φορολογικός συντελεστής από 29% θα πέσει στο 26% το 2019. Το κενό στα φορολογικά έσοδα θα κληθεί να πληρώσει ο λαός. Επιπλέον στις επιχειρήσεις θα μοιραστούν φτηνά και επιδοτούμενα χέρια εργασίας με προγράμματα «ενεργητικών πολιτικών» ύψους έως και 260 εκατ. ευρώ. Για το χαμηλό φορολογικό συντελεστή φυσικών προσώπων προβλέπεται μείωση από το 22% στο 20%, που ωστόσο δεν έχει πρακτική αξία αφού θα έχει μειωθεί δραστικά το αφορολόγητο όριο. Π.χ. ο μισθωτός που είχε ετήσιο εισόδημα 8.600 ευρώ και δεν

πλήρωνε φόρο αφού τόσο είναι και το αφορολόγητο, με τη μείωση του ορίου στα 5.600 θα πληρώσει φόρο για 3.000 ευρώ δηλαδή 600 ευρώ φόρο με συντελεστή 20%! Για τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται ο επανασχεδιασμός του χαρατσιού, που ωστόσο θα πρέπει να αποφέρει στα δημόσια ταμεία τουλάχιστον 2,4 δισ. ευρώ από 2,6 δισ. ευρώ που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός του 2017. Στα αντίμετρα η κυβέρνηση εντάσσει τα κοινωνικά επιδόματα που αφού μειώσει τους δικαιούχους θα τα αυξήσει κάπως και εφόσον δεν έχουν ενσωματωθεί στο Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης. Επίσης προβλέπονται σχολικά γεύματα και μείωση της συμμετοχής στα φάρμακα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ της ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ



Σχεδόν ένα χρόνο βρισκόμαστε στη μέση της αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και της Δικαστικής εξουσίας. Δεν παρακαλέσαμε κανέναν ούτε για την αρχική πρόσληψή μας, μιας και έγινε με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, αλλά ούτε και τις δωδεκάμηνες ανανεώσεις των συμβάσεών μας μιας και αυτές έγιναν από την πλευρά της κυβέρνησης χωρίς καμία εξαίρεση. Οκτώ μήνες τώρα η κυβέρνηση Σύριζα - ΑΝΕΛ αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα των συμβασιούχων οδηγώντας δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων και τις οικογένειες τους στην απόγνωση. Με την προκλητική απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο εντείνει το κλίμα ανασφάλειας και προσθέτει το φόβο ζητώντας την επιστροφή των δεδουλευμένων τους. Επιπλέον αφήνει τους Δήμους όλης της χώρας ξεκρέμαστους στη αρχή της καλοκαιρινής σεζόν, οδηγώντας τους προς την λύση της ιδιωτικοποίησης. Αν νομίζουμε ότι αυτό είναι καλό, μένει μόνο να ρωτήσουμε τους συμπολίτες μας και τους εργαζόμενους στους δήμους που έχει συμβεί. Έχοντας τον Δήμο στο πλευρό μας με το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου που διεκδικεί την συνέχιση της σύμβασής μας μέχρι 31/12/2017, την μετατροπή αυτής σε Αορίστου χρόνου, εφόσον αποδεδειγμένα καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και τέλος δεν δέχεται καμία επιστροφή των δεδουλευμένων μας, ξεκινάμε το δύσκολο αγώνα μας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΜΕ.

ΧΑΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ.

Επιτροπή Συμβασιούχων Λευκάδας

συνέχεια από την 2^η σελ. Άμεσα εδώ έχουν ήδη έτοιμα τα μέτρα διασύνδεσης των Δήμων με τους εισπρακτικούς μηχανισμούς και τα εργαλεία του κεντρικού κράτους, ώστε να ανέβει η εισπραξιμότητα τους, να γίνει πιο αποτελεσματικό το κυνήγι των εξαθλιωμένων νοικοκυριών που χρωστάνε στο Δήμο. Οι κύριες αλλαγές αφορούν τις λειτουργίες της ΤΔ που θα την φέρουν σε πιο αποφασιστική με το ιδιωτικό κεφάλαιο. Η ορολογία που χρησιμοποιούν είναι «νέα εργαλεία εσόδων» και βασικό τους επιχείρημα ότι «η κρίση και η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν επιτρέπουν την κρατική χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το κράτος ούτε και την παραπέρα επιβάρυνση των κατοίκων». Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής προβάλλουν την ανάγκη «απλοποίησης του πλαισίου του ΣΔΙΤ», ώστε «να επιστρέψει το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα που επλήγη λόγω οικονομικής κρίσης». Στην ενότητα των πόρων και των «νέων εργαλείων εσόδων» ξεχωρίζει ένας τομέας που φαίνεται τον έχουν σε προτεραιότητα – έχουν ολοκληρώσει την επεξεργασία νομοθετικής διάταξης – και αφορά στην «αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ». Έτσι, στα υλικά που δίνουν, καταθέτουν σχέδιο διάταξης νόμου με κορμό αλλαγές που αφορούν στην «εκμίσθωση ακινήτων». Μέσω αυτού, ανοίγουν όλους τους δρόμους της ληστρικής εκμετάλλευσης γης και ακινήτων των δήμων από το ιδιωτικό κεφάλαιο, προσδιορίζοντας: Διάρκεια παραχώρησης 25 χρόνων και δυνατότητα παράτασης «εφόσον ο εκμισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή το μέρος της δαπάνης ή ανακατασκευής ακινήτου». Διάρκεια παραχώρησης 99 χρόνια για αξιοποίηση δημοτικής έκτασης «για τουριστικές δραστηριότητες». Διάρκεια παραχώρησης 50 χρόνων δημόσιας γης είτε «με σκοπό την εγκατάσταση και εκμετάλλευση αθλητικών επιχειρήσεων» είτε «με σκοπό την ίδρυση και επέκταση βιοτεχνικών/βιομηχανικών εγκαταστάσεων και επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

4. Στις προτάσεις τους, υπάρχει η σύνδεση των εσόδων των δήμων με την «μεταφορά φορολογικής εξουσίας», ώστε όπως λένε «σε βάθος 5ετίας η Ελλάδα να συγκλίνει στο 50% του μέσου όρου φορολογικής αποκέντρωσης των χωρών του ΟΑΣΑ». Έτσι, μιλούν: α) Για την κατανομή των εισπράξεων του ΕΝΦΙΑ ανά δήμο, προκειμένου «να εξεταστεί η δυνατότητα σταδιακής μετάβασης από τους ΚΑΠ σε ένα καθεστώς που θα βασιζέται τόσο στη φορολογική αποκέντρωση ..όσο και στους ΚΑΠ συμπληρωματικά» και β) Για «ένα μεικτό σύστημα που είναι ένα μέρος του Φόρου της Ακίνητης Περιουσίας θα συμπληρώνεται με έναν μηχανισμό αναδιανομής και επιβράβευσης με βάση την συμβολή των ΟΤΑ στην φορολογική προσπάθεια»!

5. Εξετάζουν την διαμόρφωση ενός Αναπτυξιακού Προγράμματος στους ΟΤΑ (τύπου Θησέας-Ελλάδα κλπ). Στόχος, όπως λένε, είναι «ο διπλασιασμός της συμμετοχής της Αυτοδιοίκησης στις δημόσιες επενδύσεις σε βάθος 5ετίας». Υπογραμμίζουν τη διεύρυνση της δυνατότητας και των δήμων να υλοποιούν Συμπράξεις με τον Ιδιωτικό Τομέα με ξένα κεφάλαια και προτρέπουν στη θεσμική «βοήθεια του κράτους», ώστε «να υπερκεράσουν γραφειοκρατικά εμπόδια και να διασφαλιστούν εθνικά συμφέροντα». Η κοινωνική οικονομία, επίσης, είναι από τους τομείς που μπαίνει στο κέντρο του ενδιαφέροντος κυβέρνησης και αιρετών. Αιχμή η πείρα και ο ρόλος της Τοπικής Διοίκησης στην ανάπτυξή της και ιδικά στη φάση της κρίσης. Στη δυνατότητα της να βάλει σε κίνηση μέρος του «ανεργού εργατικού δυναμικού», να ενσωματώνει ανέργους, να υποδείξει, να παραχωρήσει πόρους, υποδομές προς αξιοποίηση. Ήδη, με βάση τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και τη διαχείριση τους στις περισσότερες Περιφέρειες έχει δημιουργηθεί μεγάλο δίκτυο ΜΚΟ, που καταγράφονται σε Μητρώο. Το «έργο» των δικτύων της κοινωνικής οικονομίας είναι ήδη γνωστό. Αυτό το λυμαίνονται κατά βάση στελέχη των αστικών κομμάτων, εκμεταλλεύονται ανέργους, δημόσιες υποδομές, ενσωματώνουν εξαθλιωμένο εργατόκοσμο κλπ. Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις που έγιναν και εξελίσσονται ούτε έφεραν ούτε θα φέρουν ανάπτυξη προς όφελος του λαού. Δεν μπορούν να αναιρέσουν τις οικονομικές περιφερειακές ανισομετρίες και πολύ περισσότερο τη συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα χέρια, σε βάρος της πλειοψηφίας του λαού και όσο την ανάπτυξη την ορίζει η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Καμιά φιλολαϊκή περιφερική πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει όσο η γενική πολιτική παραμένει αντιλαϊκή. Η αντίληψη που πρέπει να έχουμε ως εργαζόμενοι για τις δομές διοίκησης και διεύθυνσης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο πρέπει να έχει θεμέλιό της την κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής με κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Να στηρίζεται στην εργατική συμμετοχή και το λαϊκό έλεγχο από τα κάτω προς τα πάνω, που διαρθρώνεται πρώτα από όλα σε επίπεδο παραγωγικής μονάδας και κοινωνικής υπηρεσίας. Πάνω σε αυτήν τη βάση μπορεί μόνο να διαμορφώνεται ένα ενιαίο σύγχρονο και δωρεάν κρατικό σύστημα Υγείας, Πρόνοιας, Παιδείας. Να εξασφαλίζεται ο σχεδιασμός ανάπτυξης ανά τομέα και κλάδο, αξιοποιώντας τον φυσικό και παραγωγικό πλούτο της χώρας. **Αποστόλης Θερόμος**