

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

Πλατεία Ανδρούτσου / 8:00μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Θα μιλήσει ο

Νίκος Σοφιανός

μέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ



**Ξεχωριστής σημασίας πλευρά της Ιστορίας του Κόμματος, αποτελεί η ίδια η
ίδρυση της ΚΝΕ το 1968.**

Με την ίδρυσή της, μέσα στις συνθήκες της στρατιωτικής δικτατορίας, αποκαταστάθηκε η ανάγκη να υπάρχει και να καθοδηγείται από το Κόμμα, οργάνωση της κομμουνιστικής νεολαίας, σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Με την καθοδήγηση της ΚΝΕ ιδρύθηκε στη περιοχή μας η αντιστασιακή οργάνωση Άρης Βελουχιώτης.



Η πορεία της όλα τα επόμενα χρόνια επιβεβαίωσε τη σημασία εκείνης της απόφασης.

Αυτή τη χρονιά που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του επαναστατικού Κόμματος της εργατικής τάξης,
απευθυνόμαστε σε κάθε νέο που ασφυκτιά βλέποντας τη ζωή και το μέλλον του εγκλωβισμένο στα στενά όρια μιας κοινωνίας που δεν έχει τίποτε νέο να δώσει.

Σε κάθε νέο, που μπορεί σήμερα να βλέπει σαν μόνη λύση την επιλογή του μικρότερου κακού, το χαμήλωμα

ακόμα περισσότερο των απαιτήσεών του, σε κάθε νέο που με δυσκολία δίνει θετική απάντηση στο ερώτημα αν μπορεί να αλλάξει κάτι σήμερα.

Σε όλους αυτούς τους νέους, το ΚΚΕ έχει στόχο να στείλει το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι μπορούν και πρέπει να μεγαλώσουν οι νεανικές δυνάμεις, που δεν συμβιβαζόμαστε με το παρόν και το μέλλον που θέλουν για εμάς οι εκμεταλλευτές του λαού και της νεολαίας.

Έχουμε τη δύναμη να παλέψουμε ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα. Με την πάλη μας μπορούμε να κερδίσουμε τη ζωή που μας αξίζει και για την οποία έχουμε μεγάλες προσδοκίες.

Γιατί υπάρχει άλλος δρόμος και μπορούμε να τον βαδίσουμε μαζί.

Εμπιστέψου το ΚΚΕ και την ΚΝΕ για να δυναμώσει η καθημερινή μάχη σε κάθε χώρο δουλειάς, σπουδών και κατοικίας, για την ανάπτυξη αγώνων διεκδίκησης των δικαιωμάτων στη μόρφωση, τη δουλειά και συνολικά τη ζωή.

Δυνάμωσε το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, γιατί δίνουν μάχη για να συνδέεται αυτός ο καθημερινός αγώνας με την επαναστατική πάλη για την εργατική εξουσία, για τη μόνιμη και ανεπίστρεπτη κατάκτηση μιας ζωής με δικαιώματα.



To KKE και η KNE είναι εδώ!

Σφυρηλατήθηκε μέσα σε έναν αιώνα πρωτοπόρας, μαχητικής, αλύγιστης και ανυποχώρητης δράσης για την υπόθεση της εργατικής τάξης, μέσα σε όλες τις συνθήκες

Το μέλλον είναι εδώ!



Βρίσκεται στην επαναστατική, τη μοναδική ανατρεπτική πολιτική πρόταση, αυτή που το ΚΚΕ καταθέτει καθημερινά σε χιλιάδες ερναζόμενους και νέους.

Με την πρωτοπόρα, την ακούραστη δράση των μελών και των φίλων του παντού, νια το δίκιο!

Γιατί η ιστορία δεν τελείωσε. Ένας ηρωικός αιώνας φεύγει, ήταν βεβαίως μακρύς δρόμος ως εδώ, δύσκολος δρόμος, όμως σίγουρος δρόμος πάνω στον οποίο συνεχίζουμε.

Διανύουμε μία πολύ σημαντική χρονιά για το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Χρονιά συμπλήρωσης 100 χρόνων ζωής και δράσης για το Κόμμα μας και 50 χρόνων για τη Νεολαία του.

Ό, τι κατέκτησε ο λαός μας, τα κέρδισε με σκληρούς αγώνες και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, εδώ και έναν αιώνα!

Το ΚΚΕ έδωσε συνολικά στους λαϊκούς αγώνες χιλιάδες από τα καλύτερα παιδιά του, δημιούργησε πρότυπα στάσης ζωής, καλλιέργησε στην πράξη το μαζικό ηρωισμό.

Τιμάμε στην πράξη, λοιπόν, σημαίνει ότι οι σημερινές γενιές παίρνουν τη σκυτάλη των αγώνων, της πρωτοπόρας δράσης των κομμουνιστών και κομμουνιστριών της χώρας μας, όλου του κόσμου, για να συνεχίσουν, να παλέψουν για την τελική νίκη των λαών!

Αυτό είναι το μήνυμα των 100 εκδηλώσεων σε 100 πόλεις -νούμερο συμβολικό-, που ξεκίνησαν από την Καισαριανή πριν μερικές μέρες και απλώνονται σε όλη τη χώρα και στη δική μας Πόλη στις 16 Ιούνη.

Το ΚΚΕ όταν αναφέρεται στη νεολαία μπορεί να την κοιτάει στα μάτια. Και αυτό το έχει κατακτήσει με το σπαθί του.



Σε όλη την 100χρονη ζωή του, το ΚΚΕ ασχολήθηκε με αμέριστο ενδιαφέρον για τη ζωή και τα προβλήματα της νέας γενιάς. Έδειχνε πάντα το μόνο δρόμο που μπορεί να φέρει αποτέλεσμα προς συμφέρον της πλειοψηφίας της νεολαίας.

Και η νεολαία πάντα ανταποκρινόταν. Στο πλευρό του ΚΚΕ πάντα στρατεύονταν και αναδεικνύονταν οι πιο πρωτοπόροι αγωνιστές νέοι και νέες.

ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΙΜΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ

- ➡ Που ίδρυσε την ηρωική ΟΚΝΕ, την περίοδο του μεσοπολέμου.
- ➡ Που λειτούργησε σαν το πρώτο σχολείο διαμόρφωσης νέων μελών και στελεχών του ΚΚΕ.
- ➡ Που πρωτοστάτησε στους αγώνες της νεολαίας, στις διεκδικήσεις της εκείνη την περίοδο.
- ➡ Που διακρίθηκε για τα εκατοντάδες στελέχη και μέλη της, που δεν τα λύγισε κανένα βασανιστήριο, κανένα Καλπάκι, κανένα ιδιώνυμο. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην Πρέβεζα αρκετές φορές υψώθηκε το κόκκινο λάβαρο στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα (στρατόπεδο) από νεολαίους μέλη της ΟΚΝΕ.
- ➡ Που τα στελέχη της στις συνθήκες της Κατοχής έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην οργάνωση της αντίστασης στους ναζί και τους ντόπιους συνεργάτες τους.
- ➡ Που πρωτοστάτησαν στην ανασύνταξη του Κόμματος και έπειτα στην οργάνωση όλων των ΕΑΜικών οργανώσεων.
- ➡ Που με τό όπλο στο χέρι πολέμησαν μέσα από ΕΑΜ - ΕΛΑΣ – ΕΠΟΝ. Τα παιδιά με τα χωνιά και τις προκηρύξεις που αποτελούσαν μόνιμο πονοκέφαλο για τους ναζί κατακτητές και με ξεχωριστό ρόλο στην αντίσταση, στα μετόπισθεν, στην προπαγάνδα, σαν σύνδεσμοι.
- ➡ Τους μαθητές της Πρέβεζας και τον Γυμνασιάρχη τους που τους κατάσφαξε ο ΕΔΕΣ στο Γυμνάσιο τους, στη μάχη της Πρέβεζας μετά την Απελευθέρωση.
- ➡ Τους νέους και τις νέες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Κόμματος και "βρόντηξε ο Όλυμπος και πάλι". Τους μαχητές και τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
- ➡ Τους νέους και τις νέες που σε συνθήκες στρατιωτικής ήττας και βαθιάς παρανομίας έδρασαν στο πλευρό του ΚΚΕ και για την ανάπτυξη αγώνων, στα χρόνια πριν την ίδρυση της ΚΝΕ.





Παλεύουμε καθημερινά οπλισμένοι με τη εκατοντάχρονη ιστορική πείρα του ΚΚΕ, με το σύγχρονο επαναστατικό Πρόγραμμά του, με τις Αποφάσεις του 20ού Συνεδρίου του.

Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στις νέες γενιές, αφού όπως έγραψε ο Ένγκελς: "Είμαστε το Κόμμα του μέλλοντος, γιατί το μέλλον ανήκει στη νεολαία. Είμαστε Κόμμα των καινοτόμων και η νεολαία δείχνει πάντα ενθουσιασμό να ακολουθεί τους καινοτόμους. Είμαστε το Κόμμα που παλεύει με αυταπάρνηση κατά της παλιάς σήψης, γιατί η νεολαία πρώτη θα ορμήσει σε αυτήν την πάλη..."

Ζήτω τα 100 χρόνια του ΚΚΕ!



**ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ**

«Σεμνή υπογραφή του Δασού μας
στις Δεωφόρους του μέλλοντος»

Γιάννης Ρίτσος