



Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

Από το γραφείο τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την συμπλήρωση 44 χρόνων από την ίδρυση του Κινήματος, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

3^η του Σεπτέμβρη: Η ελπίδα επιστρέφει

Με τη γλώσσα των αριθμών, τον Νοέμβριο του 2010 έγινε η τελική αναθεώρηση των δημοσιονομικών στοιχείων της Ελλάδας, με το έλλειμμα του 2009 να κλείνει στο 15,4% του ΑΕΠ, με την πλήρη έγκριση της Eurostat. Υπενθυμίζεται, ότι δύο μέρες πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, η τότε κυβέρνηση της Ν.Δ. ενημέρωνε τις Βρυξέλλες, ότι το έλλειμμα θα ήταν 6% του ΑΕΠ.

Ακολούθησαν τα «Ζάππεια», όπου η ΝΔ υποσχέθηκε ανάκαμψη με μαγικές συνταγές, καλλιεργώντας το έδαφος για να θεριέψουν πλείστες άλλες, ακόμα πιο ακραίες αντιμνημονιακές μυθολογίες.

Κάποιες από αυτές, υποσχέθηκαν ότι «λεφτά υπάρχουν» από πηγές χρηματοδότησης εκτός ευρωζώνης, όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Η στρατηγική της Μόσχας όμως, τότε δεν επιβεβαίωσε ότι σκόπευε να διαταράξει τις σχέσεις της με την Ε.Ε. για τα μάτια της Ελλάδας, ενώ η Κίνα αντίστοιχα, ουδέποτε ανταποκρίθηκε στην προοπτική αγοράς σημαντικού μέρους του Ελληνικού χρέους.

Όταν λοιπόν έφτασε να συζητείται σοβαρά σε επίπεδο Eurogroup η προοπτική του Grexit, τότε, μέσα σε μια νύχτα, διαλύθηκαν αυτόματα όλες οι αυταπάτες που καλλιεργήθηκαν σκοπίμως τα χρόνια της κρίσης, με άμεση συνέπεια την μετατροπή του ΟΧΙ του δημοψηφίσματος σε ΝΑΙ και την υπογραφή του τρίτου και τέταρτου, των πλέον αχρειαστων και με πολύ σκληρούς για την Ελλάδα όρους, μνημονίων.

Πρόσφατα, ο Αλέξης Τσίπρας, σε διάγγελμα του από το πανέμορφο νησί της Ιθάκης, δήλωσε: «Τα μνημόνια της λιτότητας και της ύφεσης επιτέλους τελείωσαν. Αφήσαμε πίσω μας τις συμπληγάδες. Η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή...».

Είναι όμως έτσι;

Επιχειρώντας μια ψύχραιμη και δίκαιη αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι:

Η όποια αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας προέκυψε υπερφορολογώντας τη μεσαία τάξη, διατηρώντας ανέπαφο το κομματικό

κράτος, με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς ιδιώτες να φτάνουν σήμερα τα 2 δισ. ευρώ και με τις εκπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, να έχουν εκτιναχθεί σε ιστορικά επίπεδα-ρεκόρ.

Η διασφάλιση της πολυπόθητης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, παραμένει ζητούμενο, δεδομένου ότι η εκροή κεφαλαίων κατά 42 δισ. που παρατηρήθηκε την διετία 2014-2015, σε συνδυασμό με την μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δείχνει, ότι η πιθανότητα οι Ελληνικές τράπεζες να χρειαστούν εκ' νέου ανακεφαλαιοποίηση στο μέλλον, είναι σημαντική.

Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να μας διαφεύγει, πως η έξοδος της Ελλάδας από τα προγράμματα στήριξης, σημαίνει πως οι τράπεζες χάνουν οριστικά την πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, τη στιγμή ακριβώς που η καθαρή ροή τραπεζικής χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία παραμένει αρνητική.

Αυτές και μόνον, οι εντελώς καλοπροαίρετες επισημάνσεις, φανερώνουν πως η κυβερνητική πρακτική των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ βλάπτει σοβαρά την οικονομία, η οποία αν συνεχιστεί ως έχει, μπορεί να καταστρέψει εντελώς τη χώρα.

Και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει μικρότερη ευθύνη για την χρεοκοπία της χώρας, ευθύνεται όμως σημαντικά για το γεγονός ότι καλλιεργήθηκαν μια σειρά από μύθοι, που έφραξαν το δρόμο της Ελλάδας προς την ανάκαμψη.

Ευθύνεται σημαντικά για το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού συνεχίζει να πιστεύει πως είναι εφικτό μια επόμενη κυβέρνηση να διατάξει την επιστροφή των προ μνημονίων κεκτημένων και αυτό ανέξοδα να γίνει.

Ευθύνεται σημαντικά για τις κραυγαλέες ελλείψεις στα νοσοκομεία, στα σώματα ασφαλείας, στις υποδομές, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην παιδεία, την αλλοπρόσαλλη διαχείριση των δημοσίων επενδύσεων.

Ευθύνεται σημαντικά για το ότι το κομματικό κράτος παραμένει ανέπαφο, για το ότι συντηρείται η λογική των πελατειακών σχέσεων, η διαφθορά, η εξαγορά συνειδήσεων, ο διχασμός.

Ευθύνεται για το ότι η κυβερνητική πρακτική που ακολουθεί, τόσο σε επίπεδο ρητορικής, όσο και σε επίπεδο πρακτικής, εξευτελίζει την έννοια της ίδιας της πολιτικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πλημμυλής διαχείριση της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Μάτι, που είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει σε δυσθεώρητα επίπεδα το ανθρώπινο και υλικό κόστος.

Το ΠΑΣΟΚ, έχοντας συνείδηση του χρέους του απέναντι στις γενιές που αγωνίστηκαν για ελευθερία, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα,

τιμώντας την ιστορική κληρονομιά της δημοκρατικής παράταξης και τους αγώνες της, δεν δίστασε ούτε στιγμή όταν κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στο Εθνικό και στο κομματικό συμφέρον.

Αφήφησε το πολιτικό κόστος και έβαλε πλάτη για να μείνει η πατρίδα όρθια, για να μπορούν σήμερα όλοι οι Έλληνες να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής οικογένειας.

Ταυτόχρονα, έκανε γενναία την αυτοκριτική του και γύρισε σελίδα. Αξιοποιώντας την τεράστια κυβερνητική του εμπειρία, επεξεργάστηκε και κατέθεσε εγκαίρως στο δημόσιο διάλογο, συγκεκριμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, που απαντά τεκμηριωμένα στις προκλήσεις της εποχής, με υπευθυνότητα και συνέπεια.

Το πρόγραμμα Ελλάδα, είναι σήμερα το πολιτικό πλαίσιο γύρω από το οποίο καλούνται για μια ακόμη φορά οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να ομονοήσουν, αποφεύγοντας αυτή τη φορά τις μεγαλοστομίες των Ζαππείων και την υποκρισία που διέκρινε την πολιτική ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια.

Η πορεία προς την υποτέλεια, την υπονόμευση των εθνικών μας συμφερόντων, τη διάβρωση της λαϊκής κυριαρχίας, τον οικονομικό μαρασμό και την εκμετάλλευση του Έλληνα εργαζόμενου, πρέπει και μπορεί επιτέλους να ανακοπεί. Οφείλουμε να προχωρήσουμε με θάρρος και αποφασιστικότητα, στη θεμελίωση ενός σύγχρονου κράτους, μιας καινούργιας Ελλάδας.

Και είναι ακριβώς αυτή η βαθιά ανησυχία του Ελληνικού λαού για το μέλλον που μας κινητοποιεί. Γιατί η Ελλάδα, βρίσκεται σήμερα σε αποφασιστική καμπή και ακριβώς γι' αυτό το λόγο οφείλουμε και πρέπει να προχωρήσουμε με θάρρος, στις βαθιές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος.

Με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών απ' άκρου εις άκρον της Ελλάδας, του αγρότη, του εργάτη, του βιοτέχνη, του μισθωτού, της νεολαίας, και με αφετηρία τις αρχές και τις αξίες της 3ης του Σεπτέμβρη, η πραγματική πολιτική μπορεί και πρέπει να επιστρέψει.

28/08/2018 Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Λευκάδας.