

**Ομιλία υποψηφίου δημάρχου Λευκάδας κ. Χαράλαμπου Καλού στην
παρουσίαση της ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής κίνησης**

«Σύγχρονη Λευκάδα»

Φίλες και φίλοι,

οφείλω να ομολογήσω ότι μετά από τα τόσο καλά λόγια του Μιχάλη Αρετή αισθάνομαι λίγο αμήχανα. Παρ' όλα αυτά θα τα καταφέρουμε.

Όταν πήραμε την απόφαση, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, να παρουσιάσουμε μέρος του ψηφοδελτίου και κύρια την ιδρυτική διακήρυξη και τους στόχους μας, ταλαντευτήκαμε πολύ με ποιο τρόπο θα το κάνουμε.

Τελικά αποφασίσαμε να κάνουμε μια ανοιχτή εκδήλωση σε ένα μεγάλο χώρο όπως το Φουαγιέ του Θεάτρου και να πάρουμε ένα ρίσκο. Τελικά φαίνεται ότι το ρίσκο μας βγήκε. Τολμήσαμε και τα καταφέραμε. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ για την αθρόα προσέλευση και για την τιμή που κάνατε, τόσο σε εμένα όσο και στους συνεργάτες μου, να παραβρεθείτε απόψε κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.

Θέλω εδώ να αναφέρω ότι η ανταπόκριση ασμένως στο κάλεσμά μου μια σειράς αυτοδιοικητικών ανθρώπων, οι οποίοι γνωρίζουμε ότι κάνουν μια προσωπική υπέρβαση, μια πολιτική υπέρβαση και ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα και ήρθαν εδώ είναι μια διπλή τιμή για εμένα. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ όλους σας πολύ.

Είχα σκοπό σήμερα να αναφερθώ σε μια σειρά έργων τα οποία άλλαξαν την τύχη αυτού του τόπου και τα οποία έγιναν επί ημερών όλων αυτών των ανθρώπων που είναι εδώ σήμερα και μας τιμούν με την παρουσία τους. Πλην όμως οφείλω να σεβαστώ την επιθυμία τους, την καθολική το τονίζω επιθυμία τους, να μη γίνει καμιά αναφορά σε αυτό κάτι το οποίο τους τιμά ιδιαίτερα. Άνθρωποι οραματικοί, δημιουργικοί, παραγωγικοί, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα έτσι ώστε η Λευκάδα να μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Όλοι θυμόμαστε, ειδικά οι παλαιότεροι, ότι η Λευκάδα της δεκαετίας του '80 δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Λευκάδα και το οφείλουμε σε εσάς.

Σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα ευρύτερων συναινέσεων που έχει ανάγκη ο τόπος πέρα από κομματικά στεγανά. Στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι η προσπάθειά μας

αυτή έχει καθαρά αυτοδιοικητική αναφορά. Και αν μπορώ να δεσμευτώ εγώ προσωπικά για κάτι είναι ότι αυτή την πορεία θα την ακολουθήσουμε έως το τέλος.

Συνδημότισσες και συνδημότες,

Δεν σας κρύβω ότι πήρα την απόφαση να εκτεθώ απέναντι σας, να θέσω τον εαυτό μου στην κρίση της λευκαδίτικης κοινωνίας ως υποψήφιος δήμαρχος Λευκαδίων μετά από 2 χρόνια σκέψης και προβληματισμού.

Η απόφαση μου αυτή είχε τις εξής αφετηρίες:

Η πρώτη είναι η αγάπη μου για τον τόπο, η αγάπη για την Λευκάδα μας. Ήταν συνειδητή απόφαση ζωής με το τέλος των σπουδών μου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να επιστρέψω στην Λευκάδα που μεγάλωσα, να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά και να δημιουργήσω την οικογένεια μου. Η αγάπη αυτή ήταν που με ώθησε σε ηλικία 35 χρόνων να κατέλθω για πρώτη φορά στον αυτοδιοικητικό στίβο, όπου οι συμπολίτες μου με τίμησαν με την ψήφο τους και με εξέλεξαν δημοτικό σύμβουλο στον τότε δήμο Λευκάδας, επί δημαρχείας Βασίλη Φέτση, όπου είχαμε, θεωρώ, μια πολύ εποικοδομητική συνεργασία.

Η δεύτερη αφετηρία αυτής της απόφασης είναι η πίστη μου, στις ιδιαίτερες και τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου μας. Διατηρώ μια ισχυρή πεποίθηση, ότι υπάρχουν στον τόπο μας όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις και πολύ αξιόλογο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε η Λευκάδα να αποκτήσει ταυτότητα, να αποκτήσει πυξίδα και να βρει την θέση που της αξίζει στον χάρτη. Αποτελεί κοινή διαπίστωση, άλλωστε, ότι είναι ένας ευλογημένος τόπος. Ένας τόπος με φυσικό περιβάλλον απείρου κάλλους, σε στρατηγική θέση, με ιστορία και πολιτισμό που έρχονται από τα βάθη των αιώνων.

Η τρίτη αφετηρία σχετίζεται με τη συνειδητοποίηση ότι δεν πρέπει να μείνω μόνο στις διαπιστώσεις, παρακολουθώντας την καθοδική πορεία του τόπου μας, βλέποντας απαθής τα πολλά κακώς κείμενα όπως η υποβάθμιση της ποιότητας τόσο του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, όσο και της ίδιας μας της ζωής, της καθημερινότητάς μας. Εδώ θα πρέπει να πω πως τρώμαζα και τρομάζω στο πιθανό ερώτημα από τις κόρες μου, που με τιμούν με την παρουσία τους: και τι έκανες εσύ για αυτήν την κατάσταση; Θέλω να έχω απάντηση. Και προφανώς στα πρόσωπα των παιδιών μου, αντικατοπτρίζονται όλα τα παιδιά της Λευκάδας.

Θα πρέπει να τονίσω ότι τις ίδιες αφετηρίες δεν τις έχω μόνο εγώ αλλά και όλοι όσοι στελεχώνουν την κίνηση αυτή. Οι αφετηρίες αυτές αποτελούν κοινό πλαίσιο αναφοράς.

Τώρα είναι η στιγμή να περάσουμε από το εγώ στο εμείς.

Εμείς, επιλέξαμε να δράσουμε μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι ο εγγύτερος στον πολίτη θεσμός, που αποτελεί τον βασικό μοχλό σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις και τους πολίτες. Είναι αυτή που πρέπει να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τις προκλήσεις που αφορούν στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, στην ποιότητα ζωής, στην κοινωνική πολιτική, στις νέες τεχνολογίες, στην επιχειρηματικότητα.

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του προσεχούς Μαΐου διεξάγονται σε μια δύσκολη πολιτική, οικονομική και κοινωνική συγκυρία για τη χώρα μας.

Φίλες και φίλοι,

η πολυεπίπεδη κρίση ρίχνει έντονα την σκιά της και στον τόπο μας. Δεν μπορέσαμε ως κοινωνία να συγκροτήσουμε ένα σύνολο κοινών στόχων κι ένα οργανωμένο πλαίσιο διεκδίκησης αυτών. Επιπλέον, η μη επίλυση βασικών θεμάτων των υποδομών μας με πρωταγωνιστικό ρόλο τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, η αλλοίωση και η υποβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, οι χρήσεις γης, η έκρηξη του μαζικού και φθηνού τουρισμού, αποτελούν ζητήματα για το μέλλον του τόπου και τείνουν να αλλοιώσουν την εικόνα των νησιών μας.

Η τωρινή δημοτική αρχή δεν μπόρεσε να πείσει και να εμπνεύσει τους πολίτες για ενεργό συμμετοχή, δεν κατάφερε να συνεργαστεί με τους άλλους θεσμικούς φορείς του τόπου και να επιλύσει τα σοβαρά ζητήματα που ταλανίζουν τον δήμο μας, προτάσσοντας εγωισμούς, αγκυλώσεις και προκρίνοντας μικροπολιτικά οφέλη.

Συνδημότισσες και συνδημότες,

Οι διαπιστώσεις και η απόδοση ευθυνών είναι βοηθητικές μέχρι την στιγμή εκείνη που κάποιος θα πουν «ως εδώ». Έκτοτε έχουν ημερομηνία λήξης. Και για εμάς η περίοδος αυτή παρήλθε.

Αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε και να προτείνουμε μια νέα αναπτυξιακή πορεία σε συνεργασία με τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς, ενόψει των δημοτικών

εκλογών, απορρίπτοντας πρακτικές του παρελθόντος και ταυτόχρονα αλλάζοντας νοοτροπία.

Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, μια μέρα συγκίνησης. Η ίδρυση της παράταξής μας, μιας ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής κίνησης πολιτών, η οποία δεν είναι αποτέλεσμα κομματικών διεργασιών ή προσωπικών φιλοδοξιών, στοχεύει ν' αλλάξει το σκηνικό στο δήμο Λευκάδας και να αποδείξει ότι οι ενεργοί πολίτες έχουν τη δύναμη να προωθήσουν νέες ιδέες, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες.

Είμαστε εδώ γιατί οραματιζόμαστε τη «**Σύγχρονη Λευκάδα**».

Το λογότυπό μας εκτός από τον τίτλο του συνδυασμού αποτελείται από δυο πολύ δυνατά στοιχεία για εμάς. Το ένα συμβολίζει το παράθυρο στο μέλλον, τη ματιά μας στο αύριο και το άλλο ο εκθέτης «είναι στο χέρι μας» τονίζει τη μεγάλη δύναμη που έχουμε εμείς οι πολίτες.

Αλλά γιατί «Σύγχρονη Λευκάδα»; Γιατί πολύ απλά σύγχρονος δήμος είναι η μετεξέλιξη του ψηφιακού δήμου που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να εκπληρώσει τους στρατηγικούς του στόχους. Ένας δήμος, οικονομικά ανταγωνιστικός, κοινωνικά δίκαιος και περισσότερο φιλικός προς το περιβάλλον. Η «Σύγχρονη Λευκάδα» θα έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο και την εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Ήρθε η στιγμή να μοιραστούμε μαζί σας το όραμα και τους δημοτικούς μας στόχους.

Το όραμα μας είναι

Να βγάλουμε το Δήμο από τον φοβικό απομονωτισμό του, ακολουθώντας πορεία εξωστρεφή και καινοτόμα. Να τολμήσουμε ένα ποιοτικό άλμα. Να εξελίξουμε τον τόπο μας σε ένα μέρος φιλικό προς τον άνθρωπο, ένα μέρος για να ΖΕΙΣ. Να μετατρέψουμε την **Λευκάδα σε Πράσινο νησί, το νησί της Ποιότητας και του Πολιτισμού**.

Στην αφετηρία αυτής της προσπάθειας θέτουμε έξι δημοτικούς στόχους:

Ο πρώτος στόχος αφορά την **καθημερινότητα** του δημότη. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε τη σύγχρονη και ποιοτική εξυπηρέτηση των δημοτών, με εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του δήμου μας μέσω των νέων τεχνολογιών, κάνοντας

χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Προτεραιότητά μας ο πολιτισμός της καθημερινότητας.

Ο δεύτερος στόχος σχετίζεται με την **κοινωνική πολιτική**. Σκοπεύουμε να αναβαθμίσουμε και να επεκτείνουμε τις κοινωνικές δομές του Δήμου, με τη δημιουργία νέων έξυπνων δομών στην πρωτοβάθμια φροντίδα, για όλους τους δημότες και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους καθώς και τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Ο τρίτος στόχος αφορά το **περιβάλλον**, όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία αναγκαίων υποδομών για μια Ευρωπαϊκή Λευκάδα και η υιοθέτηση πολιτικών κυκλικής οικονομίας. Μιας οικονομίας που στοχεύει στην διατήρηση της αξίας των πόρων στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ελαχιστοποιώντας την παραγωγή απορριμμάτων και ταυτοχρόνως προστατεύοντας το περιβάλλον.

Τέταρτος στόχος το **επιχειρείν**, παρέχοντας στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και δημιουργώντας φιλικό κλίμα προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων, εγχώριων και ξένων. Αιχμή του δόρατος ο τουρισμός και η «γαλάζια ανάπτυξη» με ταυτόχρονη διάχυση των ωφελειών που απορρέουν από αυτά, σε όλη την επικράτεια του δήμου μας. Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ειδικό γραφείο επιχειρηματικότητας και να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατό εργαλείο που να μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία της κοινωνίας και θα απαντά στο κυρίαρχο αίτημά της για ανάπτυξη και απασχόληση.

Ο πέμπτος στόχος αφορά τον **πολιτισμό**. Σκοπεύουμε να αναδείξουμε την ιστορική, θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά της Λευκάδας με την δημιουργία «ζωντανών» αρχαιολογικών και ιστορικών διαδρομών. Να ενεργοποιήσουμε στο μέγιστο τις κοινωνικές δυνάμεις που κρύβονται στους πολιτιστικούς, αθλητικούς και άλλους συλλόγους και φορείς του δήμου στηρίζοντας τις δράσεις τους με το 1,5% των τακτικών εσόδων του δήμου. Γιατί ο δήμος είναι οι άνθρωποί του.

Ο έκτος και τελευταίος στόχος αφορά στην εξασφάλιση **οικονομικών πόρων** με τη συνεχή και εντατική διεκδίκηση χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ενεργοποίηση ανθρώπων με εξειδικευμένες γνώσεις. Δεσμευόμαστε, προκειμένου να προετοιμαστούμε, να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένο ποσοστό από τα έσοδα της μαρίνας ετησίως για την εκπόνηση μελετών.

Γνωρίζω ότι κάποιοι όροι, όπως ο πολιτισμός της καθημερινότητας, οι νέες τεχνολογίες, η κυκλική οικονομία και η γαλάζια ανάπτυξη δεν είναι πολύ γνωστοί σε όλους αλλά σκοπεύουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να μιλήσουμε αναλυτικά για όλα αυτά, να σας τα παρουσιάσουμε και να τα θέσουμε σε διαβούλευση.

Φίλες και φίλοι,

Τα πάντα θα εξαρτηθούν ενόψει των επερχόμενων δημοτικών εκλογών από την δυνατότητα που θα επιδείξουμε να συναντηθούν και να συνεργαστούν εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν γνώση, ικανότητα και θέληση να δημιουργήσουν, πέρα από κομματικά στεγανά, μια νέα συλλογικότητα η οποία θα μιλήσει και κυρίως θα πράξει για την Λευκάδα με όραμα και ρεαλισμό, με ανιδιοτέλεια, με αποτελεσματικότητα και πρωτίστως με διάθεση συνεννόησης. Μια συλλογικότητα που θα κινητοποιήσει και θα εργαστεί, με όλες τις δυνάμεις του τόπου μας. Μια συλλογικότητα που θα διαμορφώσει μια νέα κοινωνική πλειοψηφία.

Στην τοπική αυτοδιοίκηση πραγματώνεται η ιδέα της συμμετοχικής δημοκρατίας κι εμείς σε αυτήν τη προσπάθεια δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να σχεδιάσουμε μαζί την επόμενη μέρα. Χρειαζόμαστε και επιδιώκουμε τον ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία της Λευκάδας, του Καλάμου και του Καστού έτσι ώστε να γνωρίσουμε περισσότερες ανάγκες και ιδέες των συμπολιτών μας και να συνδιαμορφώσουμε το τελικό πρόγραμμα της δημοτικής μας κίνησης. Να το συνδιαμορφώσουμε κυριολεκτικά, στην πράξη. Γι' αυτό και τους επόμενους μήνες θα σας συναντήσουμε όλες και όλους, στην πόλη, στις γειτονιές, στα χωριά αλλά και διαδικτυακά. Θα είμαστε δίπλα σας. Και τώρα και μελλοντικά. Ταυτόχρονα, απευθύνω ένα δημόσιο κάλεσμα συμπαράταξης και σε όσους επιθυμούν να εμπλακούν πιο ενεργά με τα κοινά και μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Να συμπορευτούμε με κοινή στοχοθεσία σε αυτή την προσπάθεια αναγέννησης του τόπου μας.

Συνδημότισσες και συνδημότες,

Η «**Σύγχρονη Λευκάδα**» επιδιώκει να είναι η συνειδητή σας επιλογή και η ενεργοποίηση και αλληλεπίδραση των πολιτών που θα επιφέρει, να αποτελέσουν τα θεμέλια της αλλαγής που οραματιζόμαστε και τόσο χρειαζόμαστε.

Ανέφερα την έννοια της συνειδητής επιλογής. Θέλω εδώ να τονίσω ότι τόσο αυτοί που απαρτίζουν τη Σύγχρονη Λευκάδα όσο κι εσείς που ευελπιστούμε να μας στηρίξετε με την ψήφο σας, θέλουμε αυτό να αποτελέσει μια συνειδητή σας επιλογή, να μην είναι ούτε προϊόν υποχρεώσεων που προέρχονται από το παρελθόν ούτε και «μικροεξυπηρετήσεων» του σήμερα.

Είμαστε εδώ γιατί πατάμε όλοι γερά στα πόδια μας. Γιατί μας ενώνει η αγάπη γι' αυτόν τον τόπο. Γιατί παρά τις πολιτικές μας αναφορές μπορούμε να συνυπάρξουμε και να συνεργαστούμε για ένα καλύτερο μέλλον, με στόχο να πάμε το Δήμο Λευκάδας εκεί που του πρέπει: ούτε αριστερά ούτε δεξιά, να πάμε τον δήμο μπροστά.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και σας καλώ να δώσουμε έναν όμορφο και καθαρό προεκλογικό αγώνα.