

Χαιρετισμός του Πελοπίδα Αντωνάκου, μέλους της Επιτροπής Ειρήνης Αγρινίου

«Φίλες και φίλοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ έξω από τη ΝΑΤΟική βάση του Ακτίου, νιώθουμε μεγάλη περηφάνια που σήμερα, ημέρα Πανελλαδικής Αντιιμπεριαλιστικής δράσης, μαζί με εργαζόμενους σε όλη τη χώρα, μαζί με τους γονείς μας, τα αδέρφια μας, τους συναδέλφους, ενώνουμε τη φωνή μας, για:

Καμιά συμμετοχή, καμιά εμπλοκή, να φύγουνε οι βάσεις και οι ΝΑΤΟικοί!

Αυτό το σύνθημα θέλουμε να ακουστεί παντού και δυνατά, μέσα και έξω από τη χώρα μας. Και η φωνή μας μπορεί να γίνει πιο δυνατή όταν τον ίδιο αγώνα, με τα ίδια συνθήματα, δίνουν χιλιάδες εργαζομένων έξω από τις ΝΑΤΟικές βάσεις, έξω από στρατόπεδα, μέσα στους τόπους δουλειάς, στις σχολές, στις γειτονιές.

Οι αγώνες του λαού μας για το δίκιο και την Ειρήνη, μπορούν να δυναμώσουν τη φωνή καθενός και καθεμιάς, που δεν αποδέχεται σήμερα να υπηρετεί τους δολοφόνους του ΝΑΤΟ, τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους ιμπεριαλιστές και τα σχέδια του κεφαλαίου.

Φτάνει πια η κοροϊδία και τα ψέματα.

Μας παρουσιάζουν ως μονόδρομο τη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ, γιατί "το ΝΑΤΟ εξασφαλίζει δήθεν την ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή".

Δεν νιώθουμε όμως καμιά ασφάλεια, με τις προκλητικές δηλώσεις της "σύμμαχου της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ", Τουρκίας, που αμφισβητεί τη Συνθήκη της Λοζάνης, τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην πράξη εντείνει την επιθετικότητά της με παραβιάσεις, ΝΑΥΤΕΧ και σοβαρά επεισόδια.

Δεν νιώθουμε καμιά ασφάλεια όταν την ίδια ώρα αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ "νίπτουν τας χείρας των" για όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο. Δεν νιώθουμε καμιά ασφάλεια όταν βλέπουμε το συνεχές αιματοκύλισμα των λαών της περιοχής, στη Συρία, στη Λιβύη, στην Παλαιστίνη, μετά τις κάθε είδους ΝΑΤΟικές επεμβάσεις.

Μας κρύβουν το λόγο για τον οποίο μαίνονται οι αντιπαραθέσεις στην περιοχή μας.

Για να μη δούμε την πραγματικότητα. Για να μη δούμε ότι οι πολεμικοί ανταγωνισμοί στην περιοχή μας γίνονται για τον έλεγχο των δρόμων της Ενέργειας, της μεταφοράς εμπορευμάτων, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και σέρνουν από πίσω ακόμα μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις μεταξύ των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Ρωσίας, ακόμα και της Κίνας, για τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους.

Γι' αυτό στέλνουν στρατιώτες να φυλάνε τα γεωτρύπανα, τους αγωγούς, τις επενδύσεις του κεφαλαίου, ελληνικού και ξένου. Γι' αυτό Έλληνες στρατιωτικοί συμμετέχουν σε αποστολές εκτός συνόρων. Γι' αυτό η αστική τάξη της χώρας μας συμμετέχει ενεργά στα σχέδια του ΝΑΤΟ, γιατί θέλει να συμμετέχει και στη μοιρασιά της λείας. Γι' αυτό τόσα χρόνια δίνουν τη Σούδα, το Άκτιο, τον Άραξο, τώρα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και άλλες υποδομές για το ΝΑΤΟ.

Μαζί σας βροντοφωνάζουμε:

Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!

Δεν θα ματώσουμε για τα κέρδη των πολυεθνικών του πετρελαίου, αλλά για μια πατρίδα της Ειρήνης και της προκοπής χωρίς φτώχεια, εκμετάλλευση και πολέμους. Με δύναμη και αυτοπεποίθηση συνεχίζουμε».