

Λείων



† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  
ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ  
ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Αρ. Πρωτ.:

*Αγαπητοί μου εκπαιδευτικοί, Αγαπητοί γονείς, Αγαπητά μου παιδιά,*

Η αρχή της νέας σχολικής χρονιάς μας δίνει την ευκαιρία να συναντηθούμε και να επικοινωνήσουμε ξανά, να προσευχηθούμε όλοι μαζί για το καινούριο σας ξεκίνημα, να εκφράσουμε σε όλους -μαθητές, καθηγητές και γονείς- την ανυπόκριτη αγάπη και το φιλόστοργο ενδιαφέρον σύνολης της τοπικής μας Εκκλησίας για την πρόοδό σας.

*Αγαπητά μου παιδιά,*

Είδαμε πρόσφατα γραμμένο σε μπλούζες νεανικές και σε τοίχους ένα μήνυμα επαναστατικό και συνάμα τόσο διδακτικό: *“Be the change”* – «Γίνε η αλλαγή».

Με τη γνησιότητα και την ειλικρίνεια που σας χαρακτηρίζει, αποστρέψετε τον κόσμο που παραλαμβάνετε από τους μεγαλυτέρους. Σας αηδιάζουν η υποκρισία, ο καθωσπρεπισμός, η ιδιοτέλεια, η αλαζονεία, η κουτοπονηριά, το βόλεμα, η αναξιοκρατία, η αναλγησία που βλέπετε να βασιλεύουν στον κόσμο των ενηλίκων. Το ορμητικό, καθαρό νερό της νιότης σας αρνείται να λερωθεί απ’ όσα ρυπαίνουν το ποτάμι της ζωής και της κοινωνίας μας.

Κι όμως, αγαπητά μου παιδιά, μπορείτε να κρατήσετε εσείς το ποτάμι καθαρό! Οι μεγάλοι φαίνεται να απέτυχαν στον αγώνα τους -κι ας ξεκίνησαν οι περισσότεροι με οράματα και στόχους το ίδιο ευγενή με τα δικά σας.

Πολλοί, παρά ταύτα, κράτησαν τις νησίδες που τους αναλογούσαν καθαρές. Αναζητήστε τες και στηριχθείτε πάνω τους. Η πρόταση ζωής της Εκκλησίας μας και όσες αγιασμένες μορφές διαχρονικά αναδεικνύει (Παΐσιος, Πορφύριος και άλλοι του 20ού αι.) αστραποβολούν από την καθαρότητα και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος.

Μην απογοητεύστε και μην θεωρείτε μάταιο τον αγώνα για αυτή την ευλογημένη αλλαγή, για την «καλή αλλοίωση», τη μεταμόρφωση του κόσμου και της κοινωνίας μας. Μόνο που «για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή» (Γ. Ρίτσος) και ο μόχθος για την αλλαγή αρχίζει από τον εσωτερικό μας κόσμο.

«Ενδον σκάπτε» -μας παρότρυναν οι πατέρες μας. «Σκάψε βαθιά μέσα σου» και καλλιέργησε το χωράφι της ψυχής σου, για να λάμψει από ομορφιά ο θησαυρός που κρύβεται εκεί. «Η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται μέσα σας», μας λέει ο Χριστός μας κι όταν έρθει στο φως, φανερώνει στον κόσμο όλους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος: αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, καλοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Όλα όσα χρειάζεται ο κόσμος και σίγουρα αναγνωρίζει την αξία τους.

Αγωνιστείτε, λοιπόν, παιδιά μου, και μοχθείστε για να γίνετε εσείς η αλλαγή που οραματίζεστε, το κάτι διαφορετικό που μας λείπει! Αλλάξτε εσείς, αν θέλετε να αλλάξει ο κόσμος. Ή, καλύτερα, μείνετε όπως είστε: αναλλοίωτοι από το κακό, χωρίς να χάσετε την παιδική σας αθωότητα και γνησιότητα.

Μην ακούτε τα εύκολα λόγια. Η αλλαγή στον κόσμο δεν έρχεται με τη βία, αλλά με τη σπουδή και τη μελέτη, με τη σφαιρική μόρφωση και τη συνολική καλλιέργεια, με τον αγώνα πρωτίστως ενάντια στους εξωτερικούς πειρασμούς και τον κακό μας εαυτό.

Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά, λοιπόν, σας ευχόμαστε με τις σκέψεις αυτές και σας προσκαλούμε ξανά μαζί με τους φίλους σας στις «Νεανικές Συντροφίες» που θα λειτουργούν και φέτος στην Ενορία ή την περιοχή σας από την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019.

Λευκάδα, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Με πατρικές ευχές  
Ο Μητροπολίτης και πνευματικός σας πατέρας

† Ο Λευκάδος και Ιθάκης Θεόφιλος