



† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Αρ. Πρωτ.:

Αγαπητοί μου εκπαιδευτικοί, Αγαπητοί γονείς, Αγαπητά μου παιδιά,

Αρχίζουν και φέτος τα σχολεία και όλοι μαζί ζητάμε από τον Άγιο Θεό μας να ευλογήσει κι αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, αλλά κι εμείς, οι πνευματικοί σας πατέρες συναντιόμαστε στην αυλή του Σχολείου σας γι' αυτή τη σύντομη προσευχή, την ακολουθία του Αγιασμού.

Σας αρέσει, αγαπητά μου παιδιά, το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Το παίζετε στο σχολείο, αλλά το γνωρίζετε και από την κατασκήνωση όσοι έχετε έρθει –και είστε πολλοί. Έχετε ζήσει, φαντάζομαι, την αγωνία μέχρι να τον βρείτε και τη μεγάλη χαρά, όσοι ευτυχήσατε να τον ανακαλύψετε.

Ένας εργατικός πατέρας είχε κάποτε έναν γιο οκνηρό, τεμπέλη. Για να τον παρακινήσει να δουλέψει το αμπέλι τους, που με τόσο κόπο ο ίδιος είχε δουλέψει, του είπε –με ένα καλοπροαίρετο ψέμα- πως έκρυβε έναν μεγάλο θησαυρό. Του εμπιστεύθηκε, λοιπόν, το αμπέλι και το άφησε στην ευθύνη του. Άρεσε στο γιο η ξεκούραση και το ραχάτι το πολύ. Ο θησαυρός ήταν όμως πολύ καλό κίνητρο, για να τον παρατήρει ανεκμετάλλευτο. Άρχισε να σκάβει μέρες και μήνες, μα πουθενά ο θησαυρός! Μέχρι που δυνάμωσε το αμπέλι από το καλό και βαθύ σκάψιμο και έδωσε τους καρπούς του. Σταφύλια πολλά, που μπόρεσε να τα πουλήσει ο γιος στην αγορά και να κερδίσει όσα χρειαζόταν, για να ζήσει άνετα όλη την επόμενη χρονιά.

Αγαπητά μου παιδιά,

Τον θησαυρό της γνώσης αναζητάτε κι εσείς στο Σχολείο σας. Κουράζεστε, καλλιεργώντας το χωράφι της ψυχής σας με τη βοήθεια των γονέων και των δασκάλων σας. Είστε όμως σίγουροι πως όποιος καταφέρει και ανακαλύψει τον θησαυρό, τον περιμένει κέρδος ουσιαστικό στη ζωή του.

Δεν είναι μονάχα τα γράμματα. Ο μορφωμένος άνθρωπος απολαμβάνει πραγματικά τη ζωή. Μπορεί να μην έχει πάντα στην τσέπη του χρήματα πολλά, έχει όμως χρυσάφι στην ψυχή του: αγάπη για όλους, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, διάκριση, ομορφιά στη σκέψη και στους τρόπους.

Σε όλους εύχομαι, παιδιά μου, να ανακαλύψετε και φέτος της μόρφωσης το θησαυρό. Θέλει προσπάθεια. Εξάλλου, «τ' αγαθά κόποις κτώνται» που έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Θα έχετε όμως τον Χριστό βοηθό στον αγώνα σας και την Παναγία μας, Μητέρα στοργική στο πλευρό σας.

Αγαπητά μου παιδιά,

Ολόψυχα σας το ευχόμαστε!

Κι ακόμη, περιμένουμε να σας συναντήσουμε και στις «Παιδικές Συντροφίες» της Ενορίας ή της περιοχής σας, τα κατηχητικά σχολεία, όπως τα ήξεραν οι παλιότεροι. Με όμορφες δραστηριότητες και παιχνίδια πολύ αναζητούμε κι εκεί της αληθινής Μόρφωσης τον κρυμμένο θησαυρό. Ξεκινάμε φέτος την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019 και θα χαρούμε πολύ κι εκεί να σας συναντήσουμε!

Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά!

Λευκάδα, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Με πατρικές ευχές και αγάπη Χριστού

Ο Μητροπολίτης και πνευματικός σας πατέρας

† Ο Λευκάδος και Ιθάκης Θεόφιλος